



Visie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOLVEGA

God eren

Jezus volgen

Geest ontvangen

Mensen dienen

De Protestantse Gemeente Wolvega is een gemeente die dankbaar en vreugdevol leeft uit Gods Woord alleen. Zijn Woord leidt ons tot de volgende vierslag voor ons gemeente-zijn: *God eren, Jezus volgen, Geest ontvangen, Mensen dienen.*

God eren

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die Zijn vertrouwen stelt op God de HEER, de Schepper van de Hemel en de Aarde. Hij is de Heer die staat aan het begin en die Zijn Schepping ooit ook voltooiën en vernieuwen zal. In de tussentijd is God leidend aanwezig en betrokken op onze werkelijkheid.

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die Zijn vertrouwen stelt op God de HEER, de God van Israël. God is de God van Abraham, Isaak en Jakob. Geen volk, geen land, waar God zich meer onopgeefbaar mee verbonden weet dan met het volk en land Israël. Ook wij als gemeente weten ons onopgeefbaar verbonden met Israël.

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die Zijn vertrouwen stelt op God de HEER, de Vader van Jezus Christus. In Hem heeft de Heer Zijn liefde getoond aan een wereld in zonde en dood. Waar wij mensen God verlieten en op dood spoor terecht kwamen, is God gekomen om in Zijn eigen Zoon een nieuwe weg te openen: vergeving na zonde, leven na dood.

Jezus volgen

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die Jezus Christus belijdt als Zoon van God. In Hem kwam het Koninkrijk van God op aarde. Een nieuwe wereld. Een wereld waar zonden worden vergeven, waar gebrokenen worden opgericht, waar zieken worden genezen, waar hongerigen worden gevoed. Een wereld waar God regeert.

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die Jezus Christus belijdt als Enig Fundament voor ons leven. Hij heeft aan onze zonden geleden, is voor onze zonden gestorven, heeft verzoening gebracht. Hij is de Opgestane, als eerste der mensen. In Zijn opstanding verloor de dood zijn angel. Er is Hoop, want Hij leeft.

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die Jezus Christus belijdt als de Heer die ons oproept Hem te volgen en discipelen te maken. Hij wil dat we Hem persoonlijk leren kennen. Hij wil dat we groeien in onze relatie met Hem en op steeds meer terreinen van het leven door Hem bepaald worden.

Geest ontvangen

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die gelooft dat Gods Heilige Geest is uitgestort op een ieder die in Hem gelooft. De Heilige Geest is het die ons leidt in de waarheid van het evangelie. De Heilige Geest is het die ons vertroost en bemoedigt en ons inspireert te leven als discipel van Jezus.

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die gelooft dat de Heilige Geest ons ook nu nog bijzondere genadegaven geeft. De Heilige Geest geeft gaven. Gaven van velerlei soort: van o.a. verkondiging, van wijsheid, van geloof, van profetie, van genezing, van onderwijzing, van bemoediging.

Mensen dienen

De Protestantse Gemeente Wolvega is een Gemeente die zich gegeven weet aan elkaar en geplaatst weet in deze wereld. Wij zijn licht en zout. Wij zijn het Lichaam van Christus in deze wereld, totdat Hij komt voorgoed. De voorproef van Zijn Koninkrijk. Geroepen tot geloof, hoop en het meeste tot liefde. Liefde voor elkaar, voor onze omgeving, voor de wereld.

Tot slot nogmaals: onze positiebepaling laat zich samenvatten in het motto:

GOD EREN, JEZUS VOLGEN, GEEST ONTVANGEN, MENSEN DIENEN